



ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ : ΔΙΑΣ – ΗΡΑ

(ΡΑΨΩΔΙΑ Δ)

ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Β1



ΔΙΑΣ: Στη μονομαχία όπως φαίνεται... νίκησε ο Μενέλαος. Τώρα Ήρα, είτε μας αρέσει είτε δε μας αρέσει, πρέπει να τηρήσουμε τους όρκους..

ΗΡΑ: Πως??? Τι εννοείς τρανέ Δία?

ΔΙΑΣ: Να... λέω πως η Ελένη θα πρέπει να πάει στο Μενέλαο..

ΗΡΑ: Αυτό δεν θέλω ούτε να το ακούω!!!!!!!!!!!!!!

ΔΙΑΣ: Και του Αχιλλέα η τιμή... δεν θα αποκατασταθείγια να γίνει αυτό πρέπει να συνεχίσουν τον πόλεμο οι Έλληνες και οι Τρώες..

ΗΡΑ: Οχιιιιι !!!!!!! Θέλω οι Τρώες να καταστραφούν! Να καταστραφούν μ ακούς?

ΔΙΑΣ: Δε γίνεται αυτό Ήρα!

ΗΡΑ: Γίνεται! Αν παραβιαστούν οι όρκοι... και να είσαι σίγουρος ότι θα βρώ τον τρόπο εγώ!

ΔΙΑΣ: Για να σε δω..

ΗΡΑ: Τρομερέ Δία, μη με ειρωνεύεσαι εμένα! Δεν θ αφήσω τους κόπους μου να πάνε χαμένοι! Να ξεκληρίσω ήθελα τον Πρίαμο και τους γιους του και θα το κάνω!

ΔΙΑΣ: Μα τόσο μεγάλο κακό δαιμονισμένη σου έχουν κάνει? Αν μπορούσες θα τους έτρωγες ζωντανούς και τον Πρίαμο και τους γιους του!

ΗΡΑ: Κάνε ότι θέλεις Δια, αλλά να ξέρεις ότι αυτό δεν θα το αφήσω να περάσει έτσι!

ΔΙΑΣ: Αν γίνει το χατήρι σου, ν ακούσω πρώτα το σ'χεδιο σου...

ΗΡΑ: Θα στείλουμε την Αθηνά ... μεταμφιεσμένη στον Λαόδοκο... Αυτός θα πείσει αυτόν το Τρώα, τον Πάνδαρο, να τοξεύσει το Μενέλαο. Έτσι θα παραβιαστούν οι όρκοι!

ΔΙΑΣ: Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό πρέπει να κάνουμε....Αλλά ας γίνει το θέλημά σου Ήρα. Κι όταν κάποτε χρειαστεί να αποφασίσω να πεθάνουν δικοί σου αγαπημένοι, μην τολμήσεις τότε Ήρα να μου σταθείς εμπόδιο. Ποτέ ξανά!

ΗΡΑ: Εμπρός Αθηνά! Πήγαινε γρήγορα να εκτελέσεις την αποστολή σου! Κι ο πόλεμος θα αρχίσει ξανά!